



Jysk landsbyudvikling i Nepal Generalforsamling 2018 Referat og formandsberetning

søndag d. 08. april 2018	kl. 15.15	Den Kreative Skole
--------------------------	-----------	--------------------

Ad.	Dagsorden og referat
1.	Valg af dirigent og referent
ad.1.	Dirigent: Vibeke Nielsen. Referent: Leif Hoven
2.	Formandens beretning
ad.2.	Formand Lone gennemgik beretningen, som kommer til sidst i referatet.
3.	Regnskabsafklæggelse
ad.3.	Kasserer Hans Jørn Hansen gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
4.	Indkomne forslag
ad.4.	Der er ingen indkomne forslag.
5.	Projekter og budgetter 2018 og 2019
ad.5.	Budgetudkast gennemgået og taget til efterretning.
6.	Fastsættelse af kontingent for 2019
ad.6.	Det blev besluttet at fastholde årets kontingent på 150 kr. årligt. Samtidigt skal lyde en opfordring til de medlemmer, der er i restance.
7.	Valg til bestyrelsen Kasserer Hans Jørn Hansen og 2 bestyrelsesmedlemmer Christian og Michelle er på valg i år.
ad.7.	Kasserer Hans Jørn Hansen og 2 bestyrelsesmedlemmer Christian og Michelle blev alle tre blev genvalgt.

8.	Valg af suppleant
ad.8.	Anne Marie genvalgt
9.	Valg af revisor og revisorsuppleant
ad.9.	Revisor Marianne Nielsen og revisorsuppleant Elin Sonne blev genvalgt.
10.	Evt.
ad.10	Intet

ref. Leif Hoven

Generalforsamling 2018

Formandsberetningen

Velkommen - endnu en gang - til vores syvende ordinære generalforsamling.

Allerførst tak til Anne, Surya, Steen og Niels for fine indlæg fra Madi Brain Power, toiletprojektet og landbrugsprojektet. Vi vil prøve at lægge jeres tre indlæg på nettet et sted og linke til dem på hjemmesiden. Og jeg skulle mene, at jeg dermed kan gå lidt lettere hen over de tre projekter her i formandsberetningen.

For godt en måned siden kom 16 af os hjem fra Nepal. Vi var i Madi for blandt andet at give en hånd med afviklingen af den anden Children's Day i Madi, besøge vores nepalesiske familier, men selvfølgelig også holde vinterferie med familie eller venner - i Pokhara, i Kathmandudalen og i Chitwan National Park. Det er andet år i træk, at så mange, først og fremmest tidligere frivillige har valgt at tage med til Madi. Det skal I have mange tak for. Men ud over Children's Day og en meget belejligt håndsækning til Trille med at få malet reoler til Madi Brain Power, var der også meget andet udviklingsarbejde på programmet.

Rolf Bücking fra Viborg City Marathon knoklede med afviklingen af dette års Children's Day og organisering af næste års Børnenes Dag. 'Knoklede' er måske ikke det rette ord, for Rolfs arbejde med Children's Day handlede i år nemlig først og fremmest om sidemandsoplæring i projektledelse og -afvikling. I modsætning til sidste år, hvor ansvaret arrangementet lå helt og holdent hos os, havde Rolf i år uddelegeret mange af de praktiske opgaver til nepaleserne. En kæmpe udfordring og en beundringsværdig bedrift. Tak skal du have, Rolf. Vi glæder os til næste år.

Trille Gaarsdal, vores koordinator for skole- og uddannelses området, har i det forgangne år brugt de fleste kræfter på etablering af Madi Brain Power. Den store gave fra Viborg City Marathon på 100.000 kr. i 2016 og endnu en fin donation på 30.000 kr. i 2017 er blevet investeret i et aktivitetsbaseret bibliotek for

skolerne og for landsbyboerne. Det har været en meget stor og spændende opgave. En arbejdsgruppe i Danmark, bestående af Trille, bibliotekarerne Karin Worm og Irene Villumsen fra Randers og mig, foruden et par fremstående nepalesiske biblioteks- og forlagsfolk, har været Trilles sparringspartnere. For ikke at glemme Rolf Bücking, der har været en uvurderlig inspirator for projektet og hjælper for Trille.

Den store overbygningsskole i Kharkatta har stillet lokaler til rådighed. 1500 titler er indkøbt til biblioteket, en stilling som bibliotekar er slået op og besat, et enkelt bibliotekssystem er blevet fundet og installeret på en nyanskaffet pc. Lånerkort, bogkort og medlemsbog er blev fremstillet. Og sidst men ikke mindst er lokalerne sat i stand, og lokale håndværkere har specialfremstillet reoler og andre møbler til biblioteket. En ung kvinde Chandra Maya Pariyar, kandidatstuderende med engelsk som speciale, startede 1. marts i jobbet som bibliotekar på Madi Brain Power. Hun har fået bøgerne stemplet og sat på plads, og nu forestår bl.a. et kursus i biblioteksdrift, registrering af bøgerne i bibliotekssystemet, åbning af biblioteket, men sandelig også at få kommunikationen med Trille på plads. Endnu en gang viser det sig, at kommunikation med vores samarbejdspartnere er en kæmpe udfordring for os. Og det på trods af Internet, Facebook, Messenger, mail og sms systemer.

Det kunne være spændende at diskutere kommunikation med andre danske organisationer, der li'som os samarbejder med almindelige nepalesere og måske også interessant få noget professionel rådgivning fra nogen, der har forstand på den slags.

En stor tak til Trille, selvfølgelig og først og fremmest, for hendes kæmpestore og halsbrækkende indsats med at få Madi Brain Power op at stå, men også til Karin, Irene og Rolf for sparring og inspiration og til de mange hænder, der fattede sandpapir og malerpensler, da det i februar kneb med at blive færdig med indretningen.

Vi satser på at sende to hold á to frivillige afsted til Madi i september og november for at støtte op om biblioteksdriften og de aktiviteter, der også skal være med til at give læring og oplevelser til børn og voksne.

Næstformand Christian var også i Madi her for nylig. Han mødtes midt i februar med et stort antal landsbyboere, partnerorganisationen og myndighedspersoner for at samle input til vores kommende strategi. Det kom der den vigtige rapport ud af, som I allerede har stiftet bekendtskab med, og som jeg glæder mig meget til at arbejde videre med, når vi om kort tid mødes, bestyrelse og koordinatører, for at formulere den ny strategi. Det er i det hele taget meget vigtigt, at flere øjne kigger overordnet på vores samlede projekter og på vores muligheder for at lave udviklingsarbejde i Madi.

I den forbindelse også mange tak for jeres engagement i workshoppen og jeres bidrag til strategien.

Jeg skal også nævne, at vi forventer os rigtig meget af de nye muligheder, der har åbnet sig for selvstyre i lokalområderne efter lokalvalgene i Nepal i maj 2017. Et stort, administrativt ansvar er uddelegeret til Madi Kommune, og vi er kommet meget tættere på beslutningstagerne på både skole-, sundhed-, infrastruktur- og erhvervsudviklingsområderne. Lokalvalgene har tydeligvis givet initiativ, virkelyst og engagement til landsbyboerne. Mange oplever, at ting kan lade sig gøre, og at det nytter at engagere sig og give udtryk for sin mening. En af vores absolut vigtigste nøglepersoner, Krishna Adhikari, er blevet valgt til at repræsentere 'vores' landsbyer i kommunalbestyrelsen, og han er blevet udvalgsformand for skole- og sundhedsområderne.

Bestyrelsesmedlem Anne-Marie og jeg holdt i februar et par vigtige møder med lederen af Ayodhyapuri

Health Post Shiva Subedi, med henblik på at lave aftaler om det næste års samarbejde på sundhedsområdet. Og jeg fortsatte med drikkevandsprojektet, landbrugsprojektet og toiletprojektet, da alle de andre danskere var taget rejst fra Madi.

Jeg vil bruge lidt tid på sundhedsprojektet, hvor vi har særligt spændende opgaver forude.

Allerførst tak til Else Norre, Lone Landvad, Lise Böttiger og Jonna Fæster, vores fire frivillige fra efterårets sundhedshold og til bestyrelsesmedlem Anne-Marie Koch Jørgensen og koordinator Susanne Rystok for et flot arbejde og et superfint samarbejde.

Sundhedsholdet sendte under deres ophold i Madi i oktober og november hver uge billeder og beretninger hjem til videreformidling på Facebook – herligt - og det var en meget fin og brugbar evaluering af jeres 5 ugers ophold, Anne-Marie og jeg kunne tage med os til Madi her i februar.

Evalueringen og jeres anbefalinger dannede grundlag for en skriftlig, underskrevet aftale med Health Post leder Shiva Subedi om opgaverne og samarbejdet i 2018. Det er første gang, at vi har så klare og gensidige aftaler, og jeg er overbevist om, det er rigtig godt for sundhedsprojektet, at der er foretaget sådan en forventningsafstemning på forhånd.

Til efteråret planlægger vi at sende to hold afsted til Madi.

Den ene hold er det sædvanlige sundhedshold, der laver det seje sundhedsfremmende arbejde. Else og Lone tager afsted for tredje gang – det er fantastisk med jer to 😊. Og desuden har vi fået fysioterapeut Lise Torp Burmester med på holdet og forhåbentlig endnu en deltager, som ikke er på plads endnu.

Det andet sundhedshold har vi på det allerseneste fået lidt udfordringer med, men det hold skal efter planen arbejde med at skaffe os indsigt i den aktuelle situation i Madi omkring Type-2 Diabetes og andre livsstilssygdomme i Madi og givet os ideer til, hvordan vi kan arbejde lokalt i Madi med denne alvorlige trussel mod folkesundheden – ikke bare i Nepal, men hele den tredje verden. Vi må i den kommende tid se, hvordan vi får samlet det projekt op igen.

Vi har faktisk et tredje sundhedshold i støbeskeen til efteråret. To af vores dygtige nepalesiske assistenter på sundhedsområdet, Arati Upadhaya og Divya Jha, skal arbejde med kompetenceudvikling af sundhedsklinikkens personale og de frivillige sundhedshjælpere. Det er et ønske fra Silkeborg Connect Rotary Klub, at vi også kigger på behov af den slags, i den forbindelse med, at den ny health post tages i brug. Det gør den efter planen i starten af 2019. Rotaryklubben finansierede i 2016 det meste af nyindretning af det nuværende fødeafsnit i den gamle health post. Alt det fine inventar skal selvfølgelig med over i den ny health post, men derudover arbejder Rotary netop nu på at skaffe finansiering til resten af indretningen af ny health post.

Anne-Marie, Susanne og jeg har sammen lavet en vision for et branding- og kompetenceudviklingsprojekt, der skal gøre den ny health post til Nepals bedste – eller i hvert fald en af de bedste. Visionen bakkes op af health post leder Shiva Subedi, og vi har nu bedt Arati og Divya om at lave udkast til implementering af visionen. Og de vil uden tvivl få god sparring fra Susanne, Anne-Marie og Dr. Anette (Anette Mønster 😊), som udgør brandingprojektets såkaldte Advisory Board. De tre har jo masser af erfaringer at give fra sig, når det handler om drift af lægeklinikker og sundhedscentre. I det hele taget har vi i Danmark, med verdens bedste sundhedsvæsen, ufattelig meget at byde på.

Denne beretning fra Sundhed er først og fremmest fremadskuende, men den fortæller jo også, hvor meget og hvordan der er blevet arbejdet med sundhedsprojektet det forgangne år. End kæmpe tak til Sundhedshold 2017 og velkommen til Sundhedshold 2018.

Og nu kommer årets gyser ... i juni modtog vi en mail fra en engelsk organisation, Lincs to Nepal. Organisationen havde besøgt landsbyerne en måneds tid forinden (vi havde godt set på Facebook, at en gruppe europæere i lyseblå T-shirts havde besøgt Ayodhyapuri Skole). Man havde set vores navn rundt omkring på skolerne og ville nu gerne høre lidt om vores aktiviteter på skolerne. Vi fortalte selvfølgelig gerne om vores skoleprojekt og vores ECD-program og inviterede L2N til at komme i dialog om eventuelle samarbejdsmuligheder. Men en måned senere kom der et mødereferat fra skolerne, hvor alle tre skoleledere havde skrevet under på, at man ønskede at frasige sig samarbejdet med os, og i stedet indgå samarbejde med L2N. Et samarbejde, der ud over teacher training, også omfattede en opgradering af skolernes normering og skolemad til børnene.

Og dermed var vi skak mat. Vi trak os fra skolearbejdet på de tre skoler, Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti. Det var noget af en mavepumper, både for bestyrelse og koordinatore. Skoleprojektet har kørt siden starten i 2009. Vi har haft 14 skolehold afsted med i alt 79 frivillige, og vores arbejde er blevet mere og mere målrettet og professionaliseret gennem årene.

Hændelsen var klart et tillidsbrud med partnerorganisationen - hvilket Niels og jeg i september drøftede igennem med den - men også en øjenåbner for os i forhold til, at der åbenbart er brug for en bedre forventningsafstemning ift. vores samarbejde med landsbyerne og ift. forskellige projekter. De skriftlige aftaler omkring Madi Brain Power og efterårets sundhedshold er eksempler på, hvordan vi prøver at forventningsafstemme med landsbyerne og på den måde sikre vores projekter.

I efteråret 2017 tog vi den første drøftelse med landsbyboerne om etablering af toiletter til de familier, som endnu ikke har toilet eller som bare har et hul i jorden. Landsbyerne ønsker sig såkaldte ecosan toiletter, hvor outputtet kan bruges som gødning på markerne. Toiletprojektet er en del af den store bevilling til 'Projekt Bæredygtighed' fra Poul Due Jensens Fond i 2013.

Projektet er endnu i sin indledende fase, men det ser nu ud til, at vi til september kan sende Surya, Steen og måske Morten Klausen til Madi for at starte et pilotprojekt for 17 familier op. Vi har netop i fredags modtaget netop de meldinger fra landsbyerne, der gør, at vi nu kan begynde at færdigprojektere toiletterne, få de formelle aftaler på plads og planlægge det praktiske arbejde.

We are extremely thankful for your involvement in this project, Surya and Steen, as well as in the drinking water project. It was a big release and wonderful surprise to me when you on 7th November, in our first meeting in the toilet project, both said that you would be ready to go to Madi in September 2018 to start up a toilet pilot project.

Det er i disse dage præcis 5 år siden, vi indviede to soldrevne vandværker i landsbyerne i Madi. Finansieret af Poul Due Jensens Fond. De leverer stadig vand til omkring 250 familier i Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti (mod 280 i 2013), men der er mange problemer med vandforsyningen og med driften af de to private vandværker: Ujævn fordeling drikkevandet, ustabil forsyning, misbrug af drikkevandet, dryppende haner, for lille eller ingen tryk på vandet i yderområderne, vandledninger i jordoverfladen, lækager på

ledningsnettet, snavsede solceller, tåge i vintermånederne (og dermed ingen vand), nedslidning overalt, også på grund af klimaet, manglende brugerbetaling og dårlig økonomistyring, forsømte vandtårne med farlige stiger. Vi må erkende, at vi står med to nødlidende vandværker. Men også med et meget velanset projekt. Landsbyerne sætter meget stor pris på deres drikkevand, og de er stolte af vandværkerne, men samtidig frustrerede over de mange problemer.

Vi har god kontakt til Poul Due Jensens Fond, der i sin tid finansierede vandværkerne, og vi har for et par måneder siden, på Fondens opfordring, haft de første uforbindende drøftelser af en 'repair plan' for vandværkerne. Vi har i et par uger ventet på et formelt brev fra Madi Kommune, indeholdende tilsagn om, at man er villige til at overtage driften af vandværkerne. Det brev kom sørme også i fredags. På nepalesisk, men Surya har lovet at lave os en oversættelse i næste uge. Surya har i går orienteret mig om indholdet, ikke mindst om betingelserne for overtagelse eller lad os kalde det ønsker til os ifm med en overtagelse. Det er en dyr ønskeseddel, men faktisk ikke helt urimelig, hvis man se på vandforsyningen med bæredygtighedsbrillerne på. Ønskerne handler om 1) nødvendige reparationer, 2) elforsyning til pumperne, så der er vand 365 dage om året, 3) en vandhane til hver familie og 4) et vandværkskontor. Det næste år bliver et spændende år for vandværkerne.

Det er altafgørende for både toilet- og drikkevandsprojektet, at vi har dygtige fagfolk som Surya og Steen at trække på.

På erhvervsudviklingsområdet har vi i dialog med landsbyerne valgt at satse på udvikling af landbruget.

I sensommeren 2016 trådte Niels Damsgaard Hansen til som koordinator for Erhvervsudvikling og kort tid efter afviklede han det første kursus for 15 landmænd. Med den lokale landbrugskonsulent, Tuk Narayan Poudel som lærer. I efteråret 2017 blev der igen afholdt kursus for landmændene, og Niels og Tuk startede tre demoplots hos tre dygtige grøntsagsavlere i hhv. Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti op.

Vi fik sat afrapporteringen på skinner, men uheldigvis fik Tuk i december et job udenfor Madi. Så vi ikke længere har professionel rådgivning at tilbyde de tre demoplotfarmere. I februar valgte vi så at sætte landbrugsprojektet på stand-by, og vi skal nu gang med at finde ud af, hvordan vi kommer videre. Kan vi finde en ny landbrugskonsulent? Kan vi etablere samarbejde med den organisation, der har startet landbrugsudvikling i landsbyerne? Der er mange ting, der skal afklares de næste par måneder. Tak, Niels, for vores gode, effektive og hyggelige samarbejde. Det har unægtelig vist sig at være op ad bakke med landbrugsprojektet siden december, men jeg er sikker på, at vi meget snart kører derudad igen. Det er meget fint, at have dig med i inderkredsen.

Vores arbejde foregår selvfølgelig i Nepal, men det er på den hjemlige platform, at visionerne fødes, strategien udtænkes, arbejdet tilrettelægges og koordineres, og resultaterne formidles. En stor tak til både bestyrelse og koordinatore for året, der gik. Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder og 3 koordinatorgruppemøder siden sidste generalforsamling, og det er altid spændende, effektive og udbytterige møder, vi holder. Ind imellem de formelle møder har vi masser af uformelle møder, mailkorrespondance og anden samarbejde på kryds og tværs i organisationen og med andre danske organisationer, der opererer i Nepal.

Siden sidste generalforsamling har der været 12 indlæg på hjemmesiden og ikke mindre end 47 historier er lagt på Facebook. Niels og jeg har skrevet hver én artikel til Nepal Vision, som udgives af Dansk-Nepalesisk Selskab – den ene om Children's Day 2017, den anden om oversvømmelsen i Madi i august. Karin og Irene har skrevet en artikel om Madi Brain Power til Bibliotekarforbundets fagblad Perspektiv. Journalist Susanne Diekema fik bragt omkring 15 artikler i et bredt udvalg af blade og tidsskrifter efter sin tur til Madi i april 2017. Også en artikel om drikkevandet på vej i Poul Due Jensen Fondens årsskrift, som jeg tror, er af stor betydning for det, der nu skal til at ske med drikkevandsprojektet. Niels har skrevet en stor og flot artikel til Effektivt Landbrug om landbrugsprojektet og lavet 2 – nu 3 nye videoer fra landsbyerne. Og så må vi ikke glemme TV2OJ's dokumentar fra Children's Day 2017. Den er blevet vist flere gange på kanalen og på TV-Midtvest.

Vi har i dag præcis 1000 Likes på vores Facebook side, mod 882 ved sidste generalforsamling. Nr. 1000 er en lærer fra Ringkøbing, som likede vores Facebook side i torsdags.

Vi har i det forgangne år trimmet vores medlemsliste. På bestyrelsesmødet i juni besluttede vi at skrive en venlig påmindelse til de medlemmer, der ikke havde betalt kontingent de seneste tre år. En del medlemmer betalte straks 2017-kontingentet, men 31.12.2017 slettede vi 46 medlemmer. En sådan opdatering af medlemslisten har vi besluttet at indføre som en årlig rutine. Der er jo ingen grund til at ulejlige folk med nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamling, hvis ikke de ønsker dem. Vi har i dag 216 medlemmer, mod 257 ved sidste års generalforsamling. Og det er jo stadig ganske flot.

Den opbakning, vi har, både fra vores tidligere frivillige, fra vores andre medlemmer og fra forskellige virksomheder og foreninger, betyder alt for os. Vi er meget taknemmelige for samarbejdet med Silkeborg Connect Rotary Klub, Viborg City Marathon, Bering Rejser, Dansk-Nepalesisk Selskab, Poul Due Jensens Fond, Gharma, Velux og Belhi Group Nepal, og vi vil derudover gerne takke en række sponsorer, der har støttet os økonomisk i det forløbne år:

- Allerførst tak til Viborg City Marathon, som har sponsoreret Madi Brain Power med 100.000 kr. i 2017 og 30.000 kr. i 2018 - og som har nu for anden gang har finansieret Children's Day.
- Tak til Mountain Adventures/Bering Rejser for at donore 200 kr. for hver kunde, de sender til Nepal. I 2017 blev det til 4.000 kr. (Daniel Kirknæs har netop her til morgen highlightet vores CSR-samarbejde på Mountain Adventures hjemmeside, <https://www.mountain-adventures.dk/nyheder/jysk-landsbyudvikling-i-nepal/>. Det samme vil jeg snarest gøre på vores hjemmeside).
- Tak til Gharma og Line Poulsen, der for tredje år i træk har doneret 10% af omsætningen til Jysk landsbyudvikling i Nepal. I 2017 blev det til 3.523 kr.
- I december bevilgede Kronjylland Y's Men Club 3.000 kr. til Madi Brain Power.
- En stor tak til Per Pedersen og Mette Frohn, der hver måned overfører 100 kr. til vores konto
- Og til Karin Worm, der siden juli har overført 100 kr. om måneden til Madi Brain Power.
- Til Ellen Møller, der hvert år betaler ekstra 100 kr. i kontingent.
- En stor tak til mine naboer Ole Ramer og Leno, der igen i år har afleveret en kuvert med 1000 kr.
- En tak til Erling Toft Bisgaard og Gulle Stehouwer, der trofast, hvert år i december sender os 1000 kr.
- Og til en anonym giver, der i juni sendte os en gave på 500 kr.

- Også tak til alle de mennesker, der har købt bogsponsorater til Madi Brain Power og til jer frivillige, der har solgt sponsoraterne for os.

Tak for jeres fremmøde i dag og for jeres engagement i **Jysk landsbyudvikling i Nepal**.

8. april 2018

Lone Petersen