



Jysk landsbyudvikling i Nepal
Gandharva & Dalit Upliftment Samaj
www.kantipur.dk

Formandsberetning 2012



Formandens beretning... den skriver du da BARE på vej hjem i flyveren. Da må du da være fuld af inspiration og energi. Det holdt nu ikke helt stik. Jo, inspirationen var der, men tiden ... den flyver jo også.

Jeg har valgt i denne først formandsberetning i **Jysk landsbyudvikling i Nepal** at sætte fokus på jer og på netværksarbejdet.

Det slog mig for nogle måneder siden, at der er et forbavsende stort netværk omkring **Jysk landsbyudvikling i Nepal**. Det er dejligt, det er skønt, men det er også meget vigtigt.

Kære medlemmer og nære venner af Jysk landbyudvikling i Nepal:

I ... jeres store faglige indsats både her og i Nepal ... og jeres fine netværksarbejde herhjemme er det halve af denne forening. Vores græsrodsarbejde - for det er jo det, vi har gang i - bygger på jeres engagement.

I bestyrelsen vil vi gerne udbygge og styrke det arbejde, der foregår i foreningens regi.

Jeg kommer i det følgende til at trække en lang række personer og grupper frem. Jeg har meget at fortælle, Jeg har alt for kort tid. Jeg kommer til at overse nogen af jer. Det håber jeg, I vil bære over med.

En af dem, jeg ikke må glemme, men som altid er i nærheden med støtte og opbakning, er **Nina**, som vi lige har valgt til at skrive referatet for i dag. Tak, Nina, fordi du altid er der.

Nina, vil du måske lige rejse dig, så alle kan se dig. Og vil I andre gøre ligeså, når det bliver jeres tur ☺



Må jeg allerførst tage fat i rekrutteringen af frivillige. Vi har indtil nu haft 28 frivillige afsted, inklusiv mig selv. Ud af os 28 er kun fem kommet til os gennem opslag på gymnasier, artikler i dameblade og Internetsøgning, hvor man er stødt på hjemmesiden. Resten er kommet, fordi I har været engagerede og aktive i projektet. Det er selvfølgelig ikke mindst jer frivillige, der er kommet hjem med en megastor oplevelse, som er synlig på lang afstand, men også jer, der følger med på sidelinjen, er uvurderlige ambassadører for vores græsrodsarbejde. Jeg ved, at **Karl, Ellen, Anne og Mia** fra skoleprojektets Hold 5 netop nu arbejder på at få optaget små artikler i Folkeskolen, Gymnasielærernes fagblad, Magisterbladet og Frie Skolers Medlemsmagasin, hvor vi efterlyser professionelle lærere til det kommende efterår. Det er nok lidt tilfældigt, men lige nu har vi faktisk ingen sikre ansøgere til efteråret. Vi vil gerne kunne sende 2 professionelle lærere afsted, og 4-8 andre frivillige til skoleprojektet. Til sundhedsprojektet mangler vi 1 sundhedsfaglig frivillig – sygeplejerske, læge eller diætist. Måske kender I nogen i jeres netværk.....

Billedet her er taget på Farmen i sensommeren 2011, lige før vi sendte Hold 5 afsted. Til det sidste møde før afrejsen, er de pårørende altid inviteret. Så de pårørende også kan møde hinanden og høre lidt om, hvad de sender deres kære ud i verden til.

På billedet ser I ude til venstre også **Hem, Hari og Kem**, tre af de 17 butanerne, der har boet i Silkeborg de sidste tre år. Hem og Hari er også her i dag – og er også en del af netværket.



et er nemlig ved at være en tradition, at butanerne her i Silkeborg kommer og serverer den lækreste Dal Bhat den sidste mødegang før et hold rejser afsted og - som i dag - nepalesisk te for os ved de større møder. Mange tak, fordi I følger os og fordi I serverer så dejlig mad for os. Jeg er lykkelig, fordi jeg har lært jer at kende.

Jeg skal også huske **Rikke, Else Marie og Sara Jo**, der har bagt småkager til os i dag. Og **Berit**, der har sørget for at bringe lidt forår herind i den mørke stue.

Det er bare så kendetegnende, at jeg bare skal kigge rundt til jer og spørge om hjælp. Så er den der.



Så skal vi have fat i produktionen. Vi har jo er en håndfuld kunder i detaileddet, som forhandler varerne fra Kantipur (skåle, knapper, huer og benvarmere). Og vi sælger da også en del ved stalddøren, og når vi holder foredrag. **I skal huske at få købt årets gaver i dag. Anne og Mia hjælper jer tilrette.**

I 2011 var salget 13.500 kr., men jeg må erkende, at det kniber med perspektiv og bæredygtighed i virksomheden, som den kører nu. Det skorter både på markedsføring og produktudvikling. Men der er dog en spændende lysning forude (den slags skal man jo have øje for....). **Og nu snakker vi networking igen.** Min nabo, **Birgitte**, der arbejder hos EnergiMidt, har gode forbindelser til både tøjproducenten Bestseller og et firma i Silkeborg, bConzept, der sælger firmagaver. Birgitte arbejder for vores projekt både hos EnergiMidt og Bestseller, og hun har skabt kontakt til bConzept, der netop nu står med et ønske fra sine kunder om julegaver, hvormed de kan gøre en forskel ude i 3.verden.

Vi snakker om en ordre på omkring 2.000 skåle til bConzept, hvis bConzept kan overbevise sine kunder om, at netop vores projekt er værd at støtte. 20 skåle har været på messe på Sjælland i denne uge. Og de skal afsted igen næste uge, til en lignende messe i Jylland.



Bestseller har for ganske nylig spurgt, om vi kunne være interesserede i at producere armbånd som disse. Her snakker vi om en kæmpe stor ordre. Birgitte og jeg skal snakke med Bestseller om kort tid.

Kommende frivillig i sundhedsprojektet, **Susanne fra Ringkøbing**, mor til **Kristian fra Hold 6**, har for en årrække siden arbejdet for MS Nepal og har et betydeligt netværk i Nepal. Susanne kan muligvis hjælpe os videre med at skaffe afsætningsmuligheder i Nepal. Og her har vi fat i et meget vigtigt tema i vores arbejde, nemlig bæredygtighed. Kan vi hjælpe en virksomhed i gang i landsbyerne og samtidig undgå at gøre nepaleserne afhængige af os og vores afsætning, så er målet nået.



Omvendt er der også rigtig god mening i, at vi i den rige verden støtter erhvervsudviklingen i den fattige verden. Men det, vi har gang i lige nu, er bare meget sårbart. Det er for stor en opgave, der ligger hos mig. Jeg bør desuden koncentrere mig om udviklingsarbejdet.

Vi skal have fundet folk med professionel indsigt i design og markedsføring, som har lyst til at tage ned og arbejde med kvinderne, både om produktudvikling, virksomhedsopbygning og markedsføring. Og folk, der vi arbejde med afsætning herhjemme.

Der fik I den opgave!



Her skal vi dog også lige huske, at **Anette** fra skoleprojektets Hold 4 har fået kontakt til Tego i Herning, der har vist sig interesseret i at vi kunne være et emne for en bachelor opgave for en designstuderende. Og vi skal huske et nyt medlem i Jysk landsbyudvikling i Nepal – **Bente**, der er tidligere lærer på Arkitektskolen, som også har øje på produktionen.

Der er rigtig mange bolde i luften på dette område. Og det ville være intet mindre en vidunderligt, om vi kunne samle alle de gode kræfter i en arbejdsgruppe omkring produktion og afsætning.



Vi springer endnu engang. Til den mest bemærkelsesværdige af alle solstrålehistorier, når det gælder networking i **Jysk Landsbyudvikling i Nepal**. Vi skal have fat i **Signe** og Levrings Efterskole. Signe, der er fra Herning, var frivillig i skoleprojektet – Hold 3, der var afsted i efteråret 2010. Signe har i et års tid været lærer på Levrings Efterskole. I øjeblikket kører hun Levrings Efterskoles hold 'Medborgerskab' for unge, der ikke skal have fysik og matematik. Signes hold har arbejdet med vores projekt, og de har satset på at samle penge ind til skolerenovering. Som de fleste af jer ved, lavede Signes hold en fin lille video, som de tilmeldte Sparbanks videokonkurrence i marts måned. Og de vandt.

Marts måned må have været nervepirrende for Levrings Efterskole. De løb flot fra start og lagde sig fint i spidsen, men der gik ikke to dage, før de blev overhalet – af Sømmenslutningen af universitetsuddannede talehørepædagoger. Så måtte de ud og agitere for Kantipur og deres projekt på Sparbank.dk på andre efterskoler, på højskoler, i foreninger og andre større grupper af mennesker. Mange andre mobiliserede også deres netværk. Så lå de igen på førstepladsen et par dage, men så kom ..?... Og sådan blev det ved et par gange mere – marts måned var en nervepirrende rutsjebane - indtil 30. marts om morgenen, konkurrencens sidste dag. Så rykkede Levrings Efterskole ud på gader og torve i Silkeborg, Viborg og Kjellerup og skaffede 408 stemmer, så de kl. 12 strøg i mål med en føring på 248 stemmer foran gymnasiasterne fra Kibæk, der i mere end uge havde ligget håbløst langt ude foran.

4142 mennesker stemte på Levrings Efterskoles projekt. Udover, at det betyder 10.000 kr. til skolerenovering, så betyder det også, at mange tusinde mennesker har læst om eller i det mindste hørt om vores projekt. Det har stor betydning for os.

Men historien vil ingen ende tage:

- For Levrings Efterskole har holdet 'Medborgerskab' også været en stor succes. Sparbank konkurrencen har givet masser af omtale til efterskolen og den skabte et fantastisk sammenhold på efterskolen. Så højt prioriterede Levrings Efterskole medborgerskabsholdets projekt, at den tilbød at betale alle transportomkostninger, de var forbundet med at torveaktionen – 6.000 kr. kostede det skolen at have 70 elever myldrende rundt i Midtjylland den formiddag.
- Kibækkerne sendte omgående et lykønskningstelegram til Levrings Efterskole, som Levrings Efterskole kvitterede for ved at tilbyde Kibækkerne et weekendtræningsophold.
- Engang her i maj skal jeg ud og takke Levrings Efterskole for deres flotte projekt. Jeg skal vist have en stor check på omkring 16.000 kr. med hjem til os.

Er vi meget heldige, så har jeg journalist og fotograf fra Ugebladet Hjemmet med. De vil nemlig gerne have lov at komme fra København ved middagstid den dag, hvor Signe gerne vil have, at jeg kommer kl. 14.30.



Der er ingen tvivl om, at Facebook spiller en stor rolle i formidlingen af vores projekt. Vi så det i forbindelse med Levrings Efterskoles Sparbank projekt, jeg ser det i forbindelse med hjemmesiden. Ikke mange finder selv forbi hjemmesiden, men i og med at jeg altid deler indlæg ud på Facebook, bliver alle mine 500 venner på

Facebook opmærksomme på, at der er nyt på hjemmesiden. Hvis 10 af mine FB-venner gør det samme, så er en nyhed fra os delt ud til 5000 mennesker – vidt forskellige mennesker.



Mange er flinke til at 'dele', som det hedder på Facebook, men jeg vil gerne opfordre jer alle til at bruge Facebook knapperne på hjemmesiden ofte og flittigt og samtidig skrive et par ledsagende ord. Det er netop her, de sociale medier har et helt ufatteligt potentiale.

Jeg har ønsker for i alt 75.000 kr. til renovering og anskaffelse af skolemøbler med hjem fra de tre skoler. Der skal prioriteres hårdt, og det bliver ikke nemt. Men jeg skal nok finde de ønsker frem, som børnene får den største og mest synlige glæde af.



Så til noget helt andet. YubaRaj Gayak startede i august en uddannelse som dyrlæge. YubaRaj, der ikke gør meget væsen ud af sig selv, har netop bestået den første terminsprøve, men med absolut topkarakter. Jeg måtte nærmest trække resultatet ud af ham, men det gør mig ufattelig glad, for YubaRaj har uden tvivl også den helt rigtige personlighed til at være andelsdyrlæge. Han er loyal, pligtopfyldende og ambitiøs på kooperativets vegne. Vi er nu begyndt at tage hul på drøftelserne om den fremtidige dyrlægeklinik: Hvor skal den ligge? Hvordan skal forretningen drives? Hvad skal medlemmerne betale for dyrlæge service? Hvad skal eksterne kunder betale? Hvordan skaffer vi udstyr? Kan vi finde dyrlægeudstyr i Danmark?



Her skal vi have fat i et af vores andre medlemmer, **Kurt Lomborg**, tidligere dyrlæge i Skive, nu projektleder på sit WEP projekt i Solu Khombu, et distrikt på vej op mod Mount Everest. Her står han i sengestuen på det hospital, han har bygget i Chhirincharka (jeg er bare så imponeret over, hvad den mand har udrettet. Alle i Solu Khombu kender Papa Kurt og ved, hvor han befinder sig lige nu). Jeg snakkede med Kurt i Katmandu for få dage siden. Han vil meget gerne hjælpe os med at samle relevant udstyr sammen til vores dyrlægeklinik. Og Kurt har her et stort netværk at trække på, og der findes meget aflagt udstyr, som fint kan bruges i Nepal.

Ikke mindst fra hans egen tidligere klinik, som hans efterfølgere har valgt at lukke ned.

Jeg ved dog allerede nu, at der er flere blandt jer, der har dyrlægebekendte. Dem kommer vi måske til at trække på også.

Sku' der være nogen blandt jer, der har lyst til at arbejde med etablering af en dyrlægeklinik??? **Signe???**



Så hopper vi nede fra græsrodderne og op til bestyrelsen. En forening skal vælge sin bestyrelse med omhu. Og det har I gjort. **Hans Jørn** i den sorte trøje, der til daglig arbejder for Energi Horsens Hans Jørn er vores strateg og med hans viden om organisation, hans erfaring med virksomhedsopbygning og indsigt på fondsområdet, står vi meget stærkt, og vi har allerede flere gange haft stor glæde af hans netværk. **Karl** til venstre repræsenterer blandt andet de frivillige og med hans input til bestyrelsesarbejdet får både skole- og sundhedsprojektet nu det løft, som vi hørte om for en time siden. Det skal her også lige nævnes, at Karl er far til **Sara**, der for længe siden meldte sig under fanerne som frivillige (har dog ikke været afsted endnu). Sara og Århus Universitet skal jeg fortælle om et øjeblik. Sara hørte om os gennem **Marie Worm**, der var frivillig i skoleprojektet i efteråret 2010. Marie, hvis mor arbejder i Kulturhuset i Randers li'som mig, har en af vores allermost trofaste støtter i alle tre år. Det er helt vildt, som de netværk virker, når man kommer til at tænke på det.

Poul til højre er min gode nabo gennem mere end 20 år. Han er far til vores allesammen's **Trine**, der var den første professionelle lærer, der rejste til Kantipur. Poul, der arbejder i Jyske Bank, blev valgt ind i bestyrelsen som kasserer. Det vil sige, at vi har fået professionaliseret budget- og regnskabsarbejdet. Jeg siger jer, det er en lettelse at være blevet aflastet for arbejdet med at føre regnskab og lave budgetter. Poul står også for medlemskartoteket og selvfølgelig for at regnskabet bliver revideret. Dagens tredje direkte udtalte tak skal gå til revisor **Marianne Nielsen**, som jeg synger sammen med i Fortuna-koret.

I slutningen af januar sendte vi den første af fem ansøgninger af sted. To af ansøgningerne handlede om støtte til et kombineret erhvervsudviklings- og toiletbygningsprojekt. Vi har fået afslag på dem begge. To af ansøgningerne handlede om både erhvervsudvikling, toiletter og det generelle projektarbejde. Dem fik vi også afslag på. Det er ikke fordi fondene ikke synes om vores projekt. Det gør de helt sikkert, en af dem har endog bedt os komme igen, men vi ikke har ramt de pågældende fondes formål.

Det gjorde vi til gengæld, da vi ansøgte Lauritzen Fonden om støtte til de næste to års projektarbejde. For en måned siden bevilgede Lauritzen Fonden 144.000 kr. til generel projektstøtte i 2012 og 13. Det vil sige, at vi har midler til det meste af vores planlagte arbejde.



Midt i februar stod vi med et akut problem. Vi havde ingen til at oversætte rapporten om efterårets sundhedsarbejde. **Trine fra Hold 3** og **Mette**, der er mor til **Frederik** fra **Hold 6** sprang omgående til, og I løbet af et par uger var rapporten oversat og endda korrekturlæst af en rigtig englænderovre i England.

Ingen af vores samarbejdspartnere i Nepal forventer en rapport og slet ikke af et omfang og en kvalitet, som den rapport, som **Britta, Gitte og Anette** udarbejdede efter 'Kantipur Health Camp 2011'.

Men selvfølgelig laver vi en rapport over vores sundhedsarbejde. Sådan arbejder vi i Danmark, og her er der en verden eller mere til forskel mellem Danmark og Nepal. Vi er bare milevidt foran, når det gælder om at være målrettede og ambitiøse. Selvfølgelig skulle landsbyerne have et eksemplar. Det er jo deres indbyggere og deres sundhedsforhold, vi skriver om. Og selvfølgelig skal myndighederne vide, hvad vi har haft gang i.



(B)

Rapporten i sig selv er et fint bevis for seriøsiteten i det, vi laver. Så den er med stor, men beskeden stolthed afleveret hos både skolemyndighederne, drikkevandsmyndighederne og sundhedsmyndighederne.

Vi mangler er sundhedsfaglig person til 'Kantipur Health Camp 2012'. Det kunne være den diætist, som Mette (hende med oversættelsen) er på jagt efter, eller det kunne være en læge eller en sygeplejerske. Her må I gerne have antennerne ude og trække interesserede folk hen til os, hvis I møder den slags folk, som I tænker kunne klare det enkle liv, de primitive livsvilkår og den provokerende uorganiserede nepalesiske hverdag.

Fredag 1. juni samles det gamle og det nye sundhedshold hjemme hos mig til det første planlægningsmøde. På billedet ser I i øvrigt vores tilladelse til at lave sundhedsarbejde. Den er vi ret stolte over, at vi har fået i løbet af en halv time uden penge under bordet.



Så skal vi tilbage til **Sara**, Århus Universitet og sprogfagernes fredagsbar 'Esperanto'.

De studerende ved sprogfagene mødes hver fredag for at hygge sig. De er blevet enige om at støtte vores projekt med 200 kr. om måneden. Desuden valgte bestyrelsen at donere hele omsætningen i den store fredagsbar lige efter studiestart i februar. Det betyder, at andre 10.000 kr. på vej til **Jysk landsbyudvikling i Nepal**.

Det er bare så flot, når unge mennesker, der har fuld fart på tilværelsen (både Århus Universitet og Levring Efterskole), i den grad viser hjerte og samfundssind. Det er fornemt, både at have en gruppe studerende på Universitet og en hel efterskole i netværket.



Det var **Anette Fuhlendorff**, der fandt **Peter Michaelsen**, som vi stiftede bekendtskab med for at øjeblik siden.

Anette, der var frivillig i vinteren 2011, samlede turismeprojektet op, da jeg tabte det på gulvet i efteråret.



Anette kontaktede Aktiv Familieferie i Vejle, og helt tilfældigt viste der sig at arbejde en mand dér, som havde erfaring med udvikling af turisme i 3. verden og som gerne vil arbejde med udvikling af bæredygtig turisme i vores landsbyer. Det er planen, at Anette skal være den danske turlleder på den første tur til Nepal.



I Nepal har vi også et netværk. Her er **Kamal** den allermest centrale person i vores netværk derovre. Han tager sig af alle vores frivillige, når de kommer til Nepal, og Kamal skal sammen med Peter og Anette tilrettelægge og afvikle den første Nepal rejse.

Kamal kommer snart til Danmark – en uges tid midt i juni!!!!!!!!!!!!!!.

Ja, det var nok lidt af en overraskelse, hva'....

Kamal har længe ønsket sig en samarbejdspartner i Danmark. Og nu har vi fundet Peter, som dels allerede har indledt samarbejde med ham om udviklingsrejserne, dels har lovet at tage Kamal med på en lille tur rundt til relevante kontakter i rejsebranchen med henblik på den slags rejser Kamal i øvrigt lever af. Det er rigtig fint, at vi kan få snakket både konceptet om bæredygtig turisme igennem og den forestående Kantipur rejse grundigt igennem med Kamal, mens vi kigger hinanden i øjnene. Forhåbentlig tager Kamal sammen med Umesh og mig til Kantipur i september, så vi kan få drøftet projektet med landsbyerne. Måske tager Peter også med.

Vi må lige se til, hvad vi kan få arrangeret af socialt samvær med Kamal.

Med hensyn til rejsen, så har vi til i dag lavet en programoversigt for turen. Man kan melde sig til turen fra i dag, men jeg lægger selvfølgelig også programoversigten på hjemmesiden, og desuden afholder vi informationsmøde for den første Tour de Kantipur **torsdag 27. september i Århus**.

Det var ordene fra formanden til denne første ordinære generalforsamling i 'Jysk landsbyudvikling i Nepal'. Mange tak for det første år og fordi I kom og var med til at festliggøre generalforsamlingen.