



Generalforsamling 2017

Søndag d.30. april 2017	kl. 15.15	Den Kreative Skole
-------------------------	-----------	--------------------

Ad.	Dagsorden og referat
1.	Valg af dirigent og referent
ad.1.	Vibeke Nielsen vælges til dirigent og Leif Hoven til referent Dirigenten konstaterede, at alle formalia vedrørende indkaldelse til generalforsamling er overholdt.
2.	Formandens beretning
ad.2.	Formandens beretning tages til efterretning af generalforsamling og følger nederst i dette referat.
3.	Regnskabsaflæggelse
ad.3.	I runde tal har vi haft godt 200.000 kr. i udgift og godt 100.000 kr. i indtægter. Det betyder, at beholdningen pr. 31.12.16 er på 942.139,82 kr. En stor kasse beholdning men de fleste af pengene er øremærket til f.eks. toiletprojektet. Regnskabet godkendt
4.	Indkomne forslag
ad.4.	Der er ikke indkommet nogen forslag.
5.	Projekter og budgetter 2017 og 2018
ad.5.	Budgettet godkendt
6.	Fastsættelse af kontingent for 2018
ad.6.	Kontingentet fortsætter med at være 150 kr. årligt.
7.	Valg til bestyrelsen
ad.7.	Formand: Lone genvælges

	Sekretær: Leif genvælges
8.	Valg af suppleant
ad.8.	Anne Marie genvælges
9.	Valg af revisor og revisorsuppleant
ad.9.	Revisor: Marianne Nielsen genvælges Revisorsuppleant: Elin Sonne
10.	Evt.
ad.10	Intet

ref. Leif Hoven

Formandens beretning:

Generalforsamlingen 2017

Formandsberetningen

Knap nok landet efter en rigtig god 15. tur til Nepal – det har været et af de bedste besøg i landsbyerne. Børneløbet var selvfølgelig turens højdepunkt, men før og efter løbet blev der også tid til at arbejde med samarbejdet omkring sundhedsklinikken, med vores partnerorganisation, med drikkevandet, med landbrugsprojektet, med toiletprojektet, med det mobile bibliotek og med to planlagte engelskkurser for hhv. skoleledere og engelsklærere.

Det er sjette gang, vi mødes her på Den Kreative Skole. Så fine rammer, og så fint, at vi år efter år kan få lov at låne hele skolen til vores årlige medlemstræf. Mange tak til skolens ledelse og til personalet, der yder os den fineste service. Og tak til bestyrelsen for alle jeres hænder til det praktiske, til kagebagerne, til Hem og Jyoti, der igen i år har lavet te til os, til flere af vores medlemmer, der også giver en hånd med i dag, og sidst, men ikke mindst til indlægsholderne.

Det er den sjette ordinære generalforsamling i vores, slet ikke mere lille forening. Vi er nu 257 medlemmer. Vi er pænt aktive på vores hjemmeside – med 18 indlæg siden sidste generalforsamling. Og betydeligt mere aktive på vores Facebook side. Her har vi bragt 70 nyheder det seneste år. Jeg kan fortælle, at siden har 882 likes. Vi kommer med andre ord langt omkring med vores Facebook side, og det fungerer faktisk sådan, at når indlæg på hjemmesiden deles på Facebook, så trækker det mange besøgende til hjemmesiden.

Hvis jeg så også husker vores årlige nyhedsbrev, der udkommer ved nytårstid, så kommer vi vist ganske pænt ud med vores budskaber. Det mener vi i hvert fald i bestyrelsen, og jeg har lovet bestyrelsen, at formandsberetningen i år højst kommer til at vare en halv time 😊

Tak til Skolehold 14, Børge Rasmussen, Mette Nybye Sørensen, Anette Sejerskilde, Laura Korsholm, Hedi, Jensen, Liv Rasmussen og Alexander Sejr Madsen - et rigtig sejt og velfungerende skolehold, der har arbejdet med introduktion af nye aktiverende læringsprincipper. Til Allan Engelhardt, Christine Offenbergh og Anette Nymann, der også netop er hjemvendt efter en meget succesfuld opstart af et spændende kompetenceudviklingsprogram for de seks førskolelærere. Og til Sundhedshold 6, Lone Landvad, Else Norre og Sanne Sand, som i oktober-november fortsatte vores sundhedsfremme arbejde i landsbyerne – en solid og stædig indsats – og som tog hul på et forhåbentlig vedvarende samarbejde med Ayodhyapuri Health Post.

I alt har vi haft 13 knalddygtige frivillige afsted i løbet af det sidste år. For ikke at glemme 6 koordinatorbesøg. Frivilligheden, de frivilliges og koordinatorenes direkte og tætte kontakt med landsbyboerne er vores forenings særkende. Vi tror på, at det både flytter holdninger i Nepal og holdninger i Danmark, at vi er sammen i hverdagen, at vi møder hinanden med både vores fælles og vores forskellige vilkår, at vi giver alt, hvad vi har at give af vores kultur og tager alt, hvad nepaleserne har at give os af deres kultur.

Vi planlægger at sende 3 sundhedsfrivillige afsted i 5 uger til efteråret, op til 4 pædagoger til Early Childhood Development projektet – 3 uger, også i efteråret. Vi vil gerne have 10 frivillige afsted med Skolehold 15 til februar og endnu et førskolehold til den tid også. Og så får vi se, hvordan vi får bakket om næste års børneløb. Her i 2017 har det været så skønt at være en del et stort hold danskere, der bakker op om det fantastiske arrangement, som vi under ledelse af Viborg City Marathon ledelse har afviklet. Mobile Library/Library skulle gerne være en realitet inden næste generalforsamling, og forhåbentlig har vi også inden da haft en eller to frivillige afsted i det projekt.

Og så drømmer vi om, at der i løbet af sommeren også viser sig mulighed for at følge op det flotte arbejde, vi lavede med drikkevandet i marts 2016. Vi leder stadig efter en koordinator for Infrastruktur og nogle vvs'ere, der vil være med i et drikkevandsteam.

Drikkevandet er vores hjertebarn, og det er skønt at se, hvordan indsatsen i marts 2016 i forhold til Indrabasti vandværket har været med til at styrke den daglige drift. Der var problemer med vandværket i forbindelse med monsunen i sommeren 2016 - pumpehuset blev simpelthen fyldt med vand - men det blev klaret af totalentreprenøren ifm et kontraktligt hovedeftersyn, hvor brugerne også lærte, hvordan de skal vedligeholde pumpen. Siden har der været rigeligt vand til alle. Jeg har siden sommeren 2016 ikke modtaget en eneste melding om problemer i Indrabasti. Og jeg modtager hver måned måleraflæsninger, der bekræfter, at vandforsyningen er stabil. Vi udskiftede alle vandhaner på Indrabasti Vandværket i marts 2016, og siden har der ikke været en eneste defekt vandhane. Ingen større ledningsbrud siden marts 2016, og der er fuldstændig styr på lageret af reservedele og værktøj. Det går den helt rigtige vej med Indrabasti drikkevandet. Men det ville stadig være skønt at kunne sende en dygtig vvs'er ud for at bakke op om de gode intentioner. Og så give Kantipur vandværket den samme omgang.

Der er elforsyning på vej til landsbyerne. I Kharkatta, som ligger langs landevejen, har alle nu fået indlagt strøm. Der er ført strøm op til Ayodhyapuri, som ligger en kilometers penge fra landevejen. Derfra indtil videre kun små stikledninger mod Indrabasti og Kantipur. Selve installationen med måler, kabling, stikkontakter koster omkring 3500 rupies (hvilket svarer næsten til en månedsløn for en nursery class lærer). Strømmen koster 60 rupies om måneden, inkl. 80 kWt. Derefter koster strømmen 10 rupies/kWt. Til sammenligning koster drikkevandet 50 rupies pr. familie om måneden.

Det er selvfølgelig forskelligt, hvad man først anskaffer. Den familie, jeg har boet hos de sidste fem gange, holder lav profil, idet alt overskud spares op til børnenes uddannelse. Datteren er lige begyndt at læse til sygeplejerske, og sønnen er ved at forberede sig til at skulle i gang med en længerevarende teknisk uddannelse. Øverst på Govinda og Somas ønskeseddel står der en riskoger. Dernæst en mixer, der også kan lave saft af de mange mangoer, en pumpe til brønden og måske et TV (Gud bedre det). Govinda og Soma er tilbageholdende, mens deres nabo sælger jord – ganske vist dårlig jord - for at anskaffe parabol, TV, køleskab og kummefryser.

På Indrabasti vandværket drømmer man om at installere el for at kunne levere vand nok på gråvejrsdage. Det vil kræve højere brugerbetaling, det er man fuldstændig klar over. Måske netop elforsyning kan være løftestang for en længe tiltrængt forhøjelse af vandafgiften. Bestyrelsen på vandværket er bevidst om, at det er farligt, ikke at have nogen opsparing overhovedet. Men det har den ikke formået at overbevise brugerne om.

Og her har vi så fat i den største af vores udfordringer efter 8 års udviklingsindsats på alle fire områder: Der mangler dygtige ledere. Dyreklinikken, der strandede på grund af en bestyrelse, der ikke formåede at holde dyrlægen på rette vej og heller ikke formåede at få ham skiftet ud, er et rigtigt god eksempel. Drikkevandet, hvor bestyrelsen ikke forstår at få ansvar uddelegeret til vandhaneformændene, er et andet rigtig godt eksempel. Børneløbet, hvor skolelederne ikke fik information ud til lærerne om deres opgaver på dagen, er et tredje. Vores partnerorganisation, der bare en nødvendig formalitet, er fjerde. Både i bestyrelsen her i Danmark og i feltarbejdet er vi meget opmærksomme på bæredygtigheden af alt det, vi går og laver. Bæredygtighed i vores projekter handler netop om videndeling, kompetenceudvikling, lederskab, ejerskab og inddragelse af landsbyboerne. Og her har vi en stor udfordring, som vi har arbejdet med i flere år, men som kommer til at fylde endnu mere de næste par år.

Et eksempel – en god historie: Vi brugte i 2014-16 så mange kræfter på sikring af driften af de to vandværker, at vi var nødt til at udskyde et stort projekt omkring etablering af toiletter, oprindeligt til 237 familier i Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti, som endnu ikke har toilet. Men vi har fået midler fra Grundfos til et toiletprojekt, og behovet for toiletter er stort. For et par år siden ville vi have styret sådant et projekt med stram hånd. Men i bestyrelsen drøftede vi lige efter nytår, at vi efterhånden må forvente, at landsbyerne kan tage ejerskab og lederskab af et toiletprojekt. Især, når der nu er en ildsjæl i landsbyerne, der brænder for ideen om, at hver familie skal have eget toilet.

15. april havde vi en god, konstruktiv og livlig diskussion af, hvordan toiletterne skulle se ud – så spændende, at vi helt glemte at tage billeder. Og vi endte med sammen at lave en tidsplan for et pilotprojekt:

1st May: Total list of families for toilets (NGO)

1st July: Final design (NGO and Surya Ji)

1st August: Budget per toilet (NGO and Surya Ji)
1st August: List of constructions teams (NGO)
1st September: Selection of 50 families for pilot project (NGO)
15th September: Final discussion and launching of pilot project (NGO and Lone)

Det bliver spændende at følge dette projekt.

Et andet godt eksempel, en anden god historie er børneløbet: Det var et ambitiøst projekt og en stor begivenhed for Madi. Der var mange ting, der bare skulle klappe den dag. Og mange ting kunne være gået helt galt. Til min store overraskelse havde landsbyboerne i store træk styr på de opgaver, Rolf havde givet dem. Etablering af den fodboldbanestore aktivitetsplads. Bestilling af trøjer til alle aldersklasser. Indkvartering og bespisning af 110 gæster fra Østnepal. Invitation til egnens skoler - og VIP'erne og trafikpolitiet. Fremstilling af diplomer og medaljer. Bespisning af 1100 børn. Konferencier og teknisk udstyr. Vandposter. Selvfølgelig er der meget, der kan og skal gøres bedre næste år, men nu ved landsbyboerne, hvad vi snakker om. Børneløbet har været en fantastisk læring for både skolelederne og alle andre involverede i Nepal, men også for os. Det har været et dyrt projekt for VCM, kostbar læring kan man sige, men også et kvantespring i forhold til samarbejde og projektafvikling. Og det skal vi virkelig drage nytte af. En kæmpe stor tak til Rolf Bücking og Viborg City Marathon.

Søndag 14. maj er der lokale valg i hele Nepal – for første gang i mere end 20 år. Det er en meget vigtig begivenhed, og valget vil få store konsekvenser for landsbyerne. Der vil ske en omfattende decentralisering af den offentlige administration. Distrikterne vil stort set blive nedlagt, og kun et par kontorer for centraladministration og udvikling vil blive forblive i Bharatpur. Sundhed, skole, drikkevand, landbrug – alle de områder, vi arbejder på, vil efter valget blive styret fra Madi Municipality, dvs. Madi Kommune med lokale politikere og med kontorer i Basantapur, bare 10 km fra landsbyerne. Jeg er overbevist om, at udviklingen i landsbyerne vil tage fart, og vores arbejde vil ændre både form og indhold. Der sker meget i Nepal i disse år.

I årets løb har vi fået økonomisk støtte fra mange sider, og der er mange, der skal takkes:

- Et par af vores medlemmer har siden 2010 sat 100 kr. ind på kontoen hver måned. Det bliver til mange penge efterhånden. Mange tak til Mette Frohn og Per Pedersen.
- Viborg City Marathon satte i juli 5.000 kr. ind på kontoen – til dækning af vores udgifter ifm markedsføring af Børneløbet. Overskuddet måtte gå til udviklingsarbejdet.
- Fra Krishna Neoupaney i Haslev modtog vi i august 200 kr. – det er tredje år i træk, at Krishna sparer sammen til os. I år køber vi bøger til bogbussen for pengene.
- I august lavede Anette Birk, Viborg, laver et roll-up banner til os.
- Og Trine Frits har lavet flere flyere for os i årets løb, bl.a. denne frivillig flyer, som I gerne må tage med hjem og hænge op, hvor der kommer lærere, pædagoger, vvs'ere eller sundhedsfolk forbi.
- Ligeledes i august trykte LaserTryk trykker gratis 150 stk. plakater til skoleprojektet (rekruttering af frivillige).
- En dag i sommer mødte jeg museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen: jeg har længe gerne villet støtte jeres gode projekt. Et par dage senere kom han cyklende ud til mig med 10.000 kr. til bogbus projektet.

- Gennem Sita Timsina, der er SOSU-hjælper i Alderslyst, og i øvrigt datter af Krishna Neoupaney, modtog vi en 100 kr. fra Jytte og Johan Schou på Ringgårdsvej her i Silkeborg.
- Fra Sita selv og hendes mand Hari – de har lavet te til flere af vores generalforsamlinger og Dal Bhat til flere afslutningsmøder med de frivillige hjemme hos mig, fik vi i august 200 kr.
- Vores hjemmeside blev hacket sidste sommer, men Lisbeth Scharling fra firmaet Webwoman, som er vores webmaster, trådte omgående til og en søndag eftermiddag i august i hendes kolonihavehus i Stavtrup lavede vi sammen en ny hjemmeside. For en tærte til frokost og næsten igen penge.
- I forbindelse med PR-arrangement i Sct. Mathias Centret i Viborg, forud for børneløbet 18.9, modtog vi på MobilePay i alt 681 kr. fra forskellige viborgensere.
- Og så skal vi igen takke nogle af butanerne: Uttar og Laxmi Dahal, der bor på Lupinvej her i Silkeborg har gennem et år opsparet 20 kr. pr. uge. I alt 1000 kr. fra sparebøssen skal komme børnene i landsbyerne til gode.
- Else Marie Haurum Vittrup har igen i år solgt varer fra landsbyerne til sine kammerater, i alt 1.410 kr. Det er rigtig godt gået, det er du bare god til, Else Marie.
- Niels skrev en artikel om nepalesisk landbrug til det finske landsbrugstidsskrift 'Landsbygdens folk', som Niels' ven Michael Godtfredsen er redaktør for. Niels bad Michael sætte honoraret - 300 € - ind på vores konto. Tak for det, Niels.
- Men ikke nok med det. Udover honoraret for artiklen til det finske tidsskrift, fik Niels på en eller anden måde 670 kr. til overs i sit private rejsebudget for den første tur til Nepal. Dem fik vi osse.
- I december dukkede der 1.000 kr. op på kontoen, fra Erling Bisgaard og Gulle Stehouwer i Aarhus. Beløbet er ikke øremærket.
- Også tak til Inger Skamris og Erik Hübertz for tilskud 200 kr. ifm kontingentindbetaling for 2017.
- Og til Nina Schou, der i februar, ved en fejl, kom til at sætte sit kontingent, 750 kr., til Fortuna-Koret ind på vores konto ☺.
- Og til Jette Lerche Larsen, der rundede sit 2017-kontingent op til 200 kr.
- Og Ute fra Sundhedshold 5, der satte 100 kr. ekstra ind.
- 25. januar holdt Michelle og Jonas foredrag i Ulstrup, hvor de kommer fra. Ulstrupbro Kirkekasse indbetalte for nylig 1000 kr. på kontoen. Tak, Michelle og Jonas.
- Kirsten Merete Dybmose blev medlem efter foredrag i KBH for Dansk-Nepalesisk Selskab i februar og indbetalte ved samme lejlighed 500 kr. til førskole projektet og til børneløbet.
- Line Engel Poulsen, som I hørte fortælle om børneløbet for lidt siden – og som har åbnet butikken i dag - har for andet år i træk overført 10% af omsætningen i sin lille virksomhed Gharma til os. For 2016 blev det til 6.265,44 kr., som er øremærket det mobile bibliotek. I må endelig hjælpe med til at Gharma's overskud stiger yderligere i 2017.... Flemming, her er for resten lige noget, vi to skal snakke om ☺.
- Fodboldtræner Peter Sørensen, der står vores hjerter nær, sendte os ved årsskiftet 5.000 kr., men Peter og jeg er faktisk ikke helt færdige med at diskutere, hvad pengene skal bruges til - ☺. Og har jeg forstået ham ret, er der flere penge undervejs. Mødte for resten Peter i fredags, hvor han slet ikke var fremmed overfor at tage med ud til Madi og lære de unge knejter noget fodboldtaktik. Nu har de jo fået en fodboldbane af Rolf og VCM, og Rolf har li'som skitseret vejen til verdensmesterskaberne for dem ☺. Måske er der rigtig meget potentiale i at hjælpe de yngre landsbyboere med at lave en sportsklub.... Cut! - ikke flere nye projekter, siger bestyrelsen.
- Og næstsidst, men absolut ikke mindst, en stor tak til Rolf Bücking og Viborg City Marathon for 100.000 kr. til det (mobile) bibliotek og for et enestående og meget spændende samarbejde omkring

både børneløbet og (Mobile) Library.

- Og til allersidst tak til TV2OJ for igen at sende et tv-hold til Madi. Den reklame, det vil give os, er guld. Tak til fotograf Dorte Nüchel og journalist Susanne Diekema – I var et skønne at have med på holdet. Vi glæder os til at se resultatet – om en måneds tid.

En kæmpe stor tak til bestyrelsen, til vores koordinatore, til alle vores frivillige. I gør et fantastisk flot arbejde, og sammen betyder vi - det er jeg helt overbevist om - rigtig meget for de fem små landsbysamfund i Madi. Og vi vil give den en skalle mere - eller mange - i det kommende år. Vi skal nok være flinke at fortælle jer om arbejdet – på hjemmesiden, Facebook, i nyhedsbreve, i foredrag og gennem den allerbedste kommunikationskanal af alle: 'mund til øre' - kanalen.

Lone Petersen

23.4.2017